

De muts van Roel.

Roel wilde wel een gebreide muts.

Natuurlijk direct allerlei patronen van het internet gevist en uitgeprint.

Als je goed zoekt komt er geen eind aan de patronen.

En dan komt het probleem om de hoek: zal ik een Jacques Cousteaumuts kiezen; de Marsam Watchcap of de Eliot's Ass-Kicking Hat.

Welke muts past het best bij Roel.

Het kan Roel niet veel schelen en ik realiseer me:

'de muts van Roel', dat ben ik zelf.

Ik besluit de Marsam Watchcap te breien, omdat de wol die ik al gekocht heb, precies geschikt is.

Ik volg niet helemaal het patroon en brei bij de punt nog iets verder door.

De muts is klaar. Op de punt na dan; die moet er weer af.

Roel draagt de muts, en inderdaad:

In het lommer van zijn snor rust een glimlach...

ANNA

Ps: Roel heeft geen snor.